



Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente Den Helder

Zondag 30 maart 2025

Liturgische kleur: Paars

DE TIJD VOOR PASEN

De vierde zondag van de lijdens tijd heeft vanouds een heel eigen karakter. De naam, 'Laetare' wordt ontleend aan Jesaja 66, vers 10: "Verheug u Jeruzalem." Deze zondag wordt ook wel klein - Pasen genoemd, het is een vreugdezondag. Het licht van de Paasmorgen straalt reeds door de lijdensweken heen.

Kerkdiensten

30 maart	10.00 uur	Vredeskerk	ds. Peter den Braanker m.m.v. klarinettist Peter Koetsveld
2 april	19.00 uur	Vredeskerk	Vesper 40 dagentijd
6 april	10.00 uur	Bethelkerk	pastor A. Martens

Bestemming collecte

30 maart	1e Kerk in Actie (Werelddiaconaat)	2e Kerk	3e Wijkwerk
6 april	1e Kerk in Actie (Werelddiaconaat)	2e Kerk	3e Jeugdwerk

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de gemeente gaat naar mw. Alice van Bijleveld, Gerbrandt Scheltesstraat 24

Omzien naar elkaar

Alice Bloemendaal, woonachtig in Het Gezinspaviljoen 44, 1611 BJ Bovenkarspel viert 05 april a.s. haar geboortedag. Laten we haar verrassen met een kaart zodat ze voelt dat we naar haar om blijven zien.

Wil je bezoek van iemand van de kerk of heb je een persoon ontmoet die aandacht en/of hulp nodig heeft? Mail dan naar de coördinatoren: pastoraat@pkndenhelder.nl of bel naar Coby Renes 0223-643 172, b.g.g. 06 45793404 of naar Rens Biersteker 0223-634 079, b.g.g. 06 33423294.

Collecteafkondiging 1^e collecte

Colombia - Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken

Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken In Bogotá, de hoofdstad van Colombia. Daar groeien veel kinderen op in achterstandswijken vol armoede en geweld. In wijkcentra van partnerorganisatie FPT vinden zij een veilige plek. Ze kunnen er terecht voor sport en spel, ontmoeten er leeftijdsgenootjes en worden gestimuleerd onderwijs te volgen. De medewerkers helpen kinderen te begrijpen wat hun rechten zijn en ondersteunen hen bij het nemen van de juiste beslissingen om een goede toekomst op te kunnen bouwen, zonder criminaliteit en geweld.

Ook volgen 45 jongeren er een kookopleiding waar ze leren koken met gezonde, Colombiaanse producten en begeleiding krijgen bij het vinden van werk of het opzetten van een eigen bedrijf. In een groentetuin op het dakterras van FPT worden kruiden en groenten gekweekt. "Dit dakterras is bovendien een oase van rust te midden van alle stadsdrukke", vertelt Veronica, leerling van de kookopleiding.

Bij FPT leren kinderen en jongeren trots te zijn op wie ze zijn en vertrouwen in zichzelf te hebben.

Met jouw gift in de collecte geef kinderen in Colombia een kans op een beter leven. Van harte aanbevolen!



Veertigdagentijdproject Kinderkring



De graankorrel in de aarde

Deze zondag is de vierde van een blok met zeven teksten die we lezen op weg naar Pasen.

Op deze zondag staat Johannes 12:20-27 centraal: in de laatste week van zijn leven gaat Jezus naar Jeruzalem; daar geeft Hij het voorbeeld van de graankorrel in de aarde.

Lege flessen, lever ze in!

Heb je/Heeft u nog lege flessen liggen?

Breng ze naar de Bethelkerk of Vredeskerk en steun MUD&MISSION Den Helder.

Bidstond

Aankomende maandag, 31 maart, zal er geen bidstond zijn.

Op de maandagen die daarop volgen is de bidstond wekelijks in de Bethelkerk om 19.00 uur.

Wees welkom om met ons mee te bidden voor elkaar, de gemeente om ons heen, de stad en de wereld waarin we leven.

Heeft u gebedspunten voor ons, dan horen we die graag, meer informatie vindt u in de Eén.

Hartelijk groet, namens de gebedskring, Tineke de Boer

Paasontbijt

Waarom: om gezamenlijk de opstanding van onze Heer te vieren

Waar: Vredeskerk

Wanneer: Eerste Paasdag, 20 april

Deuren open om 08.15 uur, ontbijt begint om 08.30 uur

Opgaven, via intekenlijsten in de hal van beide kerken of telefonisch bij mevr. Schuuring 0223 625405 of

Per e-mail bij Patricia: j.delange@quicknet.nl. Kosten, worden gedekt met een vrijwillige bijdrage

Tot ziens op de paasontbijt

Ontmoetingskring

Donderdag 3 april om 17.30 uur komt de ontmoetingskring weer bij elkaar, de kring voor alleenstaanden.

Samen eten, samen over een bijbel stukje lezen en samen praten over de dingen die ons bezig houden.

Komt u ook? Graag opgeven bij Patricia j.delange@quicknet.nl of 0646581671

Bloemschikking Veertigdagentijd

De teksten die we gebruikt hebben komen uit het oecumenisch leesrooster en dan met name uit het evangelie van Matteüs en van Lucas. In de Goede Week worden er teksten gebruikt uit het evangelie van Johannes.

Bij iedere tekst staan een korte uitleg met boodschap en enkele kernwoorden die richting hebben gegeven aan het ontwerpen van de bloemschikking.

De kernwoorden geven aan waar de symboliek en de tekst elkaar raken en worden verbonden.

Kernwoorden: feest, verloren en gevonden, uitnodiging

Kerntekst: 'Wij kunnen toch alleen maar feestvieren en blij zijn?' Lucas 15:32

De gelijkenis van de verloren zoon staat in een rijtje van drie: over honderd schapen, tien penningen en twee zonen. Het wordt steeds spannender.

Bij de schapen en de penningen wordt actief gezocht naar wat verloren is, bij de zoon niet.

De zoon gaat, en de vader laat hem gaan. Er is wel voorgesteld om deze gelijkenis 'de gelijkenis van de wachtende vader' te noemen. De vader wacht, actief, op de uitkijk, want hij ziet de zoon al van verre komen. Deze wordt met vreugde binnengehaald. De oudste zoon, die niet blij is, blijft buitenstaan. Wie is hier nu precies verloren?

Jezus vertelt deze gelijkenissen aan de farizeeën en de schriftgeleerden die buiten mopperen als Jezus eet met tollenaars en zondaars. Zij zijn als de oudste zoon die buitenstaat, maar net zo goed als de jongste die van harte welkom is bij de vader.

We weten de afloop niet. De uitnodiging is er wel: kom, vier feest, wees blij: je broer is 'als nieuw'!

Woorden bij de schikking

Aarde bevolkt door schapen

bloemen die niemand vergeten

iedereen is genodigd voor het feest.

Koster Bethelkerk

6 april: dhr. T. Ruiten

tel.: 619239

