



Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente Den Helder

Zondag 23 maart 2025
Liturgische kleur: Paars

DE TIJD VOOR PASEN

De zes zondagen die ons voeren naar Pasen hebben in het kerkelijk verleden een rol gespeeld in het catechetisch onderricht. Immers, in de Paasnacht werd het geloof beleden en werd er gedoopt.

*Deze derde zondag draagt de naam 'Oculi', wat ogen betekent; naar aanleiding van Psalm 25, 15:
'Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want Hij voert mijn voeten uit het net.'
Het komt erop aan dat wij onze ogen op God gericht houden in ons leven.*

Kerkdiensten

23 maart	10.00 uur	Bethelkerk	ds. Peter den Braanker
26 maart	19.00 uur	Vredeskerk	Vesper 40 dagentijd
30 maart	10.00 uur	Vredeskerk	ds. Peter den Braanker m.m.v. klarinettist Peter Koetsveld

Bestemming collecte

23 maart	1e Kerk in Actie (Werelddiaconaat)	2e Kerk	3e Jeugdwerk
30 maart	1e Kerk in Actie (Werelddiaconaat)	2e Kerk	3e Wijkwerk

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de gemeente gaat naar de familie Plagmeijer, Marsdiepstraat 155

Omzien naar elkaar

Wil je bezoek van iemand van de kerk of heb je een persoon ontmoet die aandacht en/of hulp nodig heeft? Mail dan naar de coördinatoren: pastoraat@pkndenhelder.nl of bel naar Coby Renes 0223-643 172, b.g.g. 06 45793404 of naar Rens Biersteker 0223-634 079, b.g.g. 06 33423294.

Collecteafkondiging 1^e collecte

Moldavië - Kerken geven kinderen toekomst

In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Hun goed opgeleide vrijwilligers vangen de kinderen op in de 45 dagcentra van kerken. Hier krijgen 1400 kinderen huiswerkbegeleiding, een maaltijd en bijbellessen. Ook kunnen ze meedoen aan sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Help je mee? Met jouw gift aan het programma werelddiaconaat van Kerk in Actie geef je kinderen in Moldavië de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Van harte aanbevolen!



Veertigdagentijdproject Kinderkring



Op deze zondag staat Jesaja 35:1-10 centraal: God belooft aan het volk van Israël dat er een nieuwe tijd zal komen. Dan zullen er in de woestijn bloemen bloeien en bomen groeien, zoals in een prachtige tuin. In die tijd zal er vrede zijn; angst en verdriet zullen verdwijnen.

Lege flessen, lever ze in!

Heb je/Heeft u nog lege flessen liggen? Breng ze naar de Bethelkerk of Vredeskerk en steun MUD&MISSION Den Helder.

Vlaggenlijn 80 jaar vrijheid



Dank aan iedereen die heeft geholpen met het knippen van de vlaggetjes! Aanstaande dinsdag, 25 maart, om 19.00 uur gaan we, in de Bethelkerk, aan de slag om er een mooie vlaggenlijn van te maken. Vindt u het leuk om te helpen? Neem uw naaimachine mee of kom gewoon langs, ook zonder naaimachine bent u van harte welkom om te helpen. Samen maken we er iets moois van! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Boes via me.deboer@outlook.com.

Vertolking van 'Die Sieben Letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze'

Vertolking van 'Die Sieben Letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze' van Joseph Haydn in de Protestantse gemeente van Den Helder op zondag 30 maart 2024 om 10.00 uur door Peter Koetsveld – Klarinet.

Ook dit jaar speelt de Veenendaalse klarinettist Peter Koetsveld (1961) 'Die Sieben Letzten Worte' de zeven kruiswoorden van de componist Joseph Haydn. In de barre begintijden van de corona heeft hij dit beroemde Passiewerk voor klarinetkwartet gearrangeerd en opgenomen. Koetsveld heeft alle stemmen zelf ingespeeld op band (Bes-, A- en basklarinet). De opname en mixage waren in handen van Animato Music Productions. Met deze toonband is hij reeds drie jaar op tournee geweest.

Haydn schreef de oorspronkelijke orkest versie in opdracht van de bisschop van Cádiz in Spanje voor de 'Tres Horas', de herdenking van Christus' lijden en sterven om 12 uur 's middags op Goede Vrijdag. Oorspronkelijk werden de kruiswoorden met korte uitleg door de priester uitgesproken gevolgd door stilte en de instrumentale vertolking van één van de kruiswoorden, curieus uitmondend in de vertolking van de aardbeving als genoemd in het Mattheus evangelie.



Compositie en setting werden meteen zeer populair, zodat één jaar na het totstandkomen in 1786 van de orkestversie reeds de strijkkwartet versie werd uitgebracht van de hand van Haydn zelf.

Het is deze strijkkwartet versie die Peter Koetsveld heeft gearrangeerd voor klarinetkwartet; deze is tevens opgenomen en uitgebracht op CD, YouTube en Spotify.

Hij speelt dit aangrijpende werk in de Vredeskerk, Torplaan 26 te Den Helder, zondag 30 maart om 10.00 uur.

Bloemschikking Veertigdagentijd

De teksten die we gebruiken hebben komen uit het oecumenisch leesrooster en dan met name uit het evangelie van Matteüs en van Lucas. In de Goede Week worden er teksten gebruikt uit het evangelie van Johannes.

Bij iedere tekst staan een korte uitleg met boodschap en enkele kernwoorden die richting hebben gegeven aan het ontwerpen van de bloemschikking.

De kernwoorden geven aan waar de symboliek en de tekst elkaar raken en worden verbonden.

Kernwoorden: genade, geduld

Kerntekst: 'We schieten tekort', Lucas 13

Hoe zit het met het lijden en het ongeluk en de onderdrukking, alles wat mensen overkomt? Is dat straf op de zonde? Denken jullie dat? vraagt Jezus. Jezus geeft geen gemakkelijk antwoord op die vraag.

Hij zegt niet: die mensen waren onschuldig, net als jullie.

Zijn antwoord is eerder: alle mensen staan schuldig tegenover God, jullie net zo goed. We schieten tekort. Meteen daarop vertelt Hij de gelijkenis van de vijgenboom die maar geen vrucht draagt.

En het geduld van de wijngaardenier: geef de vijgenboom een kans. God is genadig en geduldig. Intussen worden wij opgeroepen tot inkeer/bekering en vrucht dragen. Het is niet onverschillig hoe wij kiezen en leven.

Woorden bij de schikking

Vijg zonder vrucht

kale tak

met de belofte voor leven

geduldig wachten.



Koster Bethelkerk

23 maart:

dhr. P. Streefkerk

tel.: 624384