



OPSTANDINGSKERK
DEN HELDER

Overzicht van predikanten en pastorale werkers die onze gemeente hebben gediend.

Naam:	bevestigd.	vertrokken
ds.J. Borghardt	06-09-1942	06-05-1962
ds.R.Dijkstra	08-07-1963	28-05-1968
ds.J.C.J.Bronsgest	06-10-1968	17-08-1975
ds.J.Windig	22-08-1976	01-05-1983
ds. B.de Haan	01-09-1985	21-08-1990
past. H. Tacx	02-01-1991	31-12-1994
ds. G.J. van Herk	23-08-1992	23-06-2002
past.A.G.van Beusekom	11-09-1994	31-12-1997
past.mevr.E.Kramer-v.d.Vliet	16-06-2005	30-04-2006
ds. G. Scherff	05-03-2006	- tot heden.



Den Helder januari 2008

Aan de lezer

Evenals in het boekje van de viering van het 40-jarig bestaan van onze kerk is het ook nu niet de bedoeling een uitgebreide beschrijving te maken.

In de voorgaande boekjes is reeds uitgebreid stilgestaan bij de voorgeschiedenis en het ontstaan van de “Opstandingskerk”, ds.G. van Herk heeft als laatste zijn visie gegeven op de toekomst in de komende 10 jaar. Hierin schetste hij dat er over die toekomst weinig te voorspellen was. Hij heeft zich daarom bepaald tot de situatie zoals die op dat moment was.

In de laatste 10 jaar heeft ons gemeentelven perioden gekend van vreugde en hoop. Maar ook van moeite en verdriet. Het vertrouwen in Gods leiding heeft ons handelen en samengaan bepaald.

In dit boekje wordt een poging gedaan om het wel en wee van de gemeente zo goed mogelijk weer te geven. Een ieder heeft zijn eigen beleving en gevoelens over hetgeen er gepasseerd is.

Het beschrevene is een weergave zoals het door de samenstellers ervaren is.

Met dank aan God die ons de kracht en inspiratie heeft gegeven om onze gemeente te sturen en te bemoedigen, ook in moeilijke omstandigheden .

De samenstellers.

50 jaar Opstandingskerk.

Onze kerk is op 16 januari 1958 ingewijd. In de dienst van 20 januari 2008 willen wij dit heugelijke feit gedenken.

Het wordt een sobere viering. De Heer heeft ons tot hier toe gebracht.

Evenals bij het 40-jarig bestaan willen wij het wel en wee van onze gemeente vastleggen.

De plek van de Opstandingskerk aan de H.A. Lorentzstraat is gekozen in de tijd dat deze straat een verbindingsweg zou worden tussen het centrum en Nieuw Den-Helder.

De capaciteit van onze kerk telde 550 zitplaatsen.



In 2007 is het interieur aangepast en is het aantal zitplaatsen teruggebracht naar 350.



De kerkzaal is hoog, maar kon destijds betaalbaar worden verwarmd.

De akoestiek is uitstekend. Organisten spelen graag op het prachtige Flentroporgel.





In die 50 jaar hebben vele gezinnen de weg naar de Opstandingskerk gevonden, de diensten bezocht en zich ook thuis gevoeld. Ze bewaren dierbare herinneringen aan diverse kerkelijke gebeurtenissen zoals o.a. doop, bevestiging en huwelijk.

Er was veel inzet bij de opbouw van de gemeente. In de loop der jaren was de situatie waarin onze gemeente zich bevond wisselend.

In dit boekje willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen tien, toch wel roerige jaren.

Het kerkgebouw heeft zijn functie behouden en de diensten hebben steeds plaats kunnen vinden.

De tand des tijds heeft zijn sporen nagelaten als gevolg van de vergrijzing, de daling van het aantal lidmaten en de onderbezetting van de kerkenraad.

Door deze problemen is het steeds moeilijker geworden om de gemeente te leiden en de kerk en de bijbehorende gebouwen in een goede staat te houden. Het onderhoud daarvan en de steeds maar stijgende energiekosten zijn problematisch. Daar komen in deze tijd ook nog bij de onkosten voor herstel na vernielingen.

De kerk is te groot geworden voor het overgebleven aantal kerkgangers. Dit is de situatie van nu.

De pastorie wordt al lang niet meer bewoond. Dit huis en de achterliggende zalen vormen nu ons HKC (Hervormd Kerkelijk Centrum). Deze ruimten worden gebruikt voor jeugdwerk en vergaderingen, de vriendenkring komt er bijeen, ons wijkblad wordt daar gedrukt, kortom hier vinden veel activiteiten plaats.

De staat van onderhoud van de toren is dermate slecht dat de luidklok niet meer kan worden gebruikt.

Over hoe lang ons kerkgebouw in de komende jaren kan blijven functioneren is geen prognose te geven.

Is er dan in de gemeente alleen maar kommer en kwel geweest? Dat zeer zeker niet.

Met de komst van ds. G. van Herk zijn veel nieuwe initiatieven gestart.

Er is een groot vertrouwen in Gods leiding in de opbloeiende gemeente. (zie boekje 40 jaar Opstandingskerk.)

In 1997 nam pastoraal medewerker dhr. A.G. van Beusekom afscheid. Zijn werk werd voortgezet door een nieuw opgericht pastoraal team.

Er is de mogelijkheid dat kinderen gedoopt dan wel opgedragen kunnen worden. Ook doop door onderdompeling behoort tot de mogelijkheden en dat is in de praktijk ook gebeurd.

Er werden groeigroepen gevormd waarvan de bijeenkomsten bij gemeenteleden thuis worden gehouden. Maandelijks was er een themadienst over een onderwerp dat in de groeigroepen werd besproken. In de stadswijken werd een netwerk van coördinatoren en medewerkers opgezet. Behalve de bezorging van het wijkblad zijn die medewerkers de oren en ogen van de gemeente.

Hoewel de bezetting niet voltallig is functioneert het netwerk redelijk goed.

Er zijn enkele gemeenteleden bereid gevonden om kosterdiensten te vervullen zodat dit werk wat meer kan rouleren waardoor deze taak verlicht wordt.

Regelmatig worden boeken- en platenmarkten gehouden. De gemeente groeide in geloof en vertrouwen. De familie van der Ploeg kwam terug uit Jemen en kwam de gemeenschap weer versterken.

Het 12½-jarig ambtsjubileum van ds. van Herk werd in 2000 gevierd.

Een enthousiast zanggroepje ondersteunde regelmatig de gemeentezang in de morgendiensten.

Er werden meer evangelische liederen gezongen. Eerst uit de bundels Opwekkingsliederen en later ook uit het Evangelisch liedboek, vaak met piano begeleiding.

We genoten van leuke intermezzo's die bij het thema pasten van gezinsdiensten.

Er waren kindernevendiensten. De jongeren werden meer betrokken bij de diensten.

In de hal kwam een voorbedeboek te liggen waarin gemeenteleden kunnen aangeven voor wie of voor wat we die zondag zouden willen bidden.

We hebben ook veel foto's van allerlei kerkelijke evenementen die in mooie albums worden bewaard.

In 2004 werd aandacht geschonken aan het feit dat ons wijkblad 25 jaar geleden werd gestart.

In plaats van de kindernevendienst werd de zondagsschool weer nieuw leven ingeblazen.

Ook aan onderhoud werd zorg besteed. Het HKC werd opgeknapt. In de kerk en de bijgebouwen werd noodverlichting aangebracht. De riolering werd vernieuwd. Deze grote klus werd door vrijwilligers uitgevoerd.

Na bijna tien jaar gaat onze predikant G. van Herk ons verlaten. Hij heeft een beroep aanvaard in Terneuzen. In de dienst van 23 juni 2002 heeft de gemeente afscheid genomen van het gezin van Herk dat voor onze gemeente van grote betekenis is geweest. Er was grote verbondenheid ontstaan.

ds. S. Lamsma werd onze consulent. Deze predikant heeft zich met grote inzet van deze taak gekweten.

Er werd een beroepingscommissie benoemd. Door een vervelend voorval werd deze taak overgenomen door de wijkkerkenraad. Het beroepingsproces is toen helemaal opnieuw gestart; een slepend proces omdat het zo lang duurde voordat in de Algemene Kerkenraad overeenstemming was bereikt voor het beroepen van een predikant voor een 75%-functie.

Die lange onzekere periode van vacant-zijn heeft onze gemeente geen goed gedaan. Inmiddels is er een beleidsplan met als thema “volle kracht vooruit” gereed gekomen.

Om de periode zonder vaste predikant te overbruggen werd mevrouw E. Kramer-v.d.Vliet als pastoraal medewerker in onze gemeente aangesteld. Zij voelde zich al spoedig thuis in onze gemeente en ook zij heeft haar taak met grote inzet en tot onze volle tevredenheid vervuld

De diensten werden in die tijd waargenomen door plaatselijke – en gastpredikanten. Dat vergde van onze kerkenraad en de gemeente veel aanpassing.

Er was gelukkig veel potentie in de gemeente aanwezig om in deze tijd alles gaande te houden. Dan blijken er ook verrassende talenten in de gemeente te schuilen.

Het geloof in Gods leiding deed ons verwachten en uitzien naar een goede en blijvende oplossing.

Gelukkig was ds. G. Scherff uit Nieuwkoop bereid om naar Den Helder te komen om onze gemeente te dienen. Het zoeken naar geschikte woonruimte

resulteerde in het vinden van een leuk huis in de wijk van de Opstandingskerk. Op 5 maart 2006 deed ds. Scherff zijn intrede in onze gemeente. Het was een vreugdevolle dag nu wij weer een herder in ons midden hadden. Onze gebeden werden verhoord.



Helaas heeft deze langdurig onzekere tijd opnieuw diepe sporen nagelaten. Hoewel de gemeente duidelijk gekozen had om als hervormde wijkgemeente verder te gaan, zijn de omstandigheden dermate ongunstig geworden dat we ons op de toekomst zullen moeten beraden. De scriba moest helaas noodgedwongen zijn ambt opgeven. Voor het jeugdwerk is geen jeugdouderling (meer) beschikbaar. Daarbij kwam dat de ledenadministratie zelfstandig opgezet en bijgehouden moet worden.

Ook het voorzitterschap kwam vacant. Niettemin ging ds. Scherff voortvarend te werk. De eerste bezoeken aan gemeenteleden werden gezamenlijk met de pastoraal medewerker afgelegd.

Het interieur van de kerk onderging een drastische verandering waar de meeste mensen blij mee zijn.

De nieuwe bijbelvertaling kwam in de kerkbanken te liggen om het meelesen te bevorderen. Nieuwe ambtsdragers traden aan. Voor de administratie kwam een goede oplossing. De samenwerking met de administrateur van het kerkelijk bureau van de Bethelkerk loopt prima. Van de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal aan huis te vieren wordt dankbaar gebruik gemaakt. Voor de verwelcoming van nieuw ingekomenen is ook iemand bereid gevonden.

Het boekje: “Wegwijzer van de hervormde wijk van de Opstandingskerk” is voltooid en ook al verspreid.

In het HKC is nieuwe verlichting aangebracht, dit is een geschenk van een gemeentelid.

Ook het verdere interieur zal worden opgeknapt.

Er zijn nog ideeën genoeg. Geldmiddelen zijn wel beschikbaar, maar er moet door een te klein aantal mensen leiding worden gegeven.

Dit is de situatie waarin wij ons thans bevinden. Wij blijven bidden en hopen dat er een bevredigende oplossing komt die goed is voor iedereen. Het is voor ds. Scherff en de kerkenraad geen eenvoudige opgave om de gemeente op de goede weg te leiden. Dat onze gebeden hen moge vergezellen.

Protestantse Kerk



DEN HELDER.

Samenwerking in groter verband.

De samenwerking tussen de gereformeerde wijkgemeente “Bethelkerk” en de hervormde wijkgemeente “Opstandingskerk” heeft een lange voorgeschiedenis.

In tegenstelling tot andere plaatselijke wijkgemeenten is het tot nog toe niet tot een eenwording gekomen omdat tegengestelde belangen dit proces hebben vertraagd. Na een periode van beperkt contact is gedurende de landelijke en daarna de plaatselijke vereniging tot de PKN (Protestantse Kerk Nederland) weer overleg tussen de beide moderamina tot stand gekomen.

Onze kerkenraad is vertegenwoordigd in een plaatselijk overkoepelend bestuur, de AK (Algemene Kerkenraad). Het landelijk besluit tot fusie van de Nederlands Hervormde kerk, de Gereformeerde Kerk Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in Nederland werd met een gezamenlijke dienst van de plaatselijke kerken in de Opstandingskerk gevierd.

Deze gebeurtenis heeft sindsdien tot een jaarlijks terugkerende herdenking geleid in een van onze kerken.

De plaatselijke eenwording is tot stand gekomen onder de naam: Protestantse gemeente Den Helder.

Door de situatie waarin de Opstandingskerk zich bevindt is in eerste instantie gezocht naar de mogelijkheid gezamenlijk gebruik te maken van de Bethelkerk. Het voorstel om aparte diensten te houden werd niet als ideale oplossing gezien. De gesprekken zijn verder gegaan om te zoeken naar de beste oplossing waar beide wijkgemeenten zich in zullen kunnen vinden. Dit overleg heeft er eind 2007 toe geleid dat tussen beide moderamen over eenwording wordt gesproken.

Onze wijkgemeente is hierover tijdens een gemeenteavond geïnformeerd. Deze beslissing zal een aantal mensen zwaar vallen. Daarom is wijsheid, geduld en wederzijds vertrouwen nodig om de eenwording tot een goed einde te brengen.





Samengesteld: K.Jellema -Tekeningen: G.W.v.d.BEEK
Drukkuitvoering: J.de Lange