

De 'Rehoboth-bibliotheek' is geschiedenis

Ik woonde als jochie in de Violenstraat en toen ik 8 jaar was, mocht ik van mijn ouders lid worden van de Rehoboth-bibliotheek. Dat was voor mij een waar feest en met twee dubbies op zak ging ik er naar toe. Ik keek mijn ogen uit, wat een boeken. In de gang stonden de wanden tot aan het plafond vol met boeken en nog eens boeken. Keurig gekaft met donkerbruin pakpapier en voorzien van een rugnummer. Voor heel wat boeken moesten de vrijwilligers vaak trappie op en trappie af.

En alleen die geur van al die boeken deed al weldadig aan. Ik had nog geen catalogus maar ik weet nog dat ik met een boek van Dik Trom thuis kwam en het andere boek was, dacht ik, Jaap Holm en zijn vrienden. Ik weet niet meer door wie ik werd



geholpen. Misschien was het meneer Drupsteen en/of Gré Zwanenburg. Gré is vanaf 1948 tot de finissh zonder onderbreking actief betrokken geweest bij de bibliotheek en dat is dus ruim 70 jaar!! De bieb startte eind jaren dertig in de Rehobothkerk en de laatste boeken zijn uitgeleend in december afgelopen jaar in de

Johanneskapel door Ricky Struyk. Ook zij heeft zich jarenlang ingezet voor de bibliotheek. En ook Corrie de Vries † heeft jaar in jaar uit talloze mensen blij gemaakt met boeken die zij bij mensen thuis bracht. Nou is het noemen van namen altijd een risicovol gebeuren, omdat er altijd verdienstelijke mensen zijn die *niet* genoemd

worden, terwijl die zich ook voor 100% ingezet hebben binnen het reilen en zeilen van de bibliotheek. Al bladerend in de oude en uitermate zorgvuldig bijgehouden kasboeken las ik de namen van

boekhandelaren bij wie de boeken werden aangeschaft: o.a. bij de ECI, Banier, Kok Kampen maar ook bij Boekhandel Kuhne. Bekende series waren de VCL en Spiegelserie. Zo las ik bijvoorbeeld dat in 1987 er een viertal boeken waren aangeschaft van de Spiegelserie voor de totale som van fl. 45,08. Nee, toen waren boeken ook niet goedkoop. Later werden er ook boeken aangeschaft bij De Bron, V&D en Bruna. In dat jaar werd er voor maar liefst fl. 2.977,13 aan boeken aangeschaft!!

Ja het was een echte BIBLOTHEEK in hoofdletters.

En zorgvuldigheid in de boekhouding stond hoog in het vaandel. Kloppen tot op de cent, daar ging men voor.

Maar na nog eens nalopen, nog eens natellen liet de jaarafsluiting van 1996 toch een



17/10	Rek. C de Vries	0,80
17/10	Porto	0,80
17/10	Rek. C de Vries	168,40
17/10	Porto	0,80
17/10	Kok Kampen	23,40
17/10	Spiegelserie	23,90
22/10	Rek. C de Vries	180,40
22/10	Porto	0,80
22/10	Kok Kampen	23,40
22/10	Spiegelserie	19,90
22/10	Porto	23,00
22/10	Spiegelserie	17,20

verschil zien van maar liefst 3 cent! Op 3 januari 1949 ondertekende dhr. H. Visser (voor velen geen onbekende) als beheerder van de 'Bibliotheek der Lectuurcommissie der Gereformeerde Kerk' te Den Helder een polis tegen brandschade van fl. 5000,00 aan boeken voor een looptijd van 5 jaar. Voor een bedrag van, schrik niet, fl. 9,78 aan premie, agentuur- en zegelkosten, was de totale voorraad boeken verzekerd. Omdat de Rehobothkerk in 1990 werd afgebroken werden de boeken opgeslagen op het adres Janzenstraat 19. Een aantal jaren kon men voorlopig terecht in de (oude) Bethelkerk. Omdat de exacte jaartallen en data niet meer te achterhalen zijn waag ik mij daar ook niet aan, maar wel is bekend dat er in de Mauritschool in De Schooten ook een aantal jaren boeken werden uitgeleend. Ook in de Duinker konden de boekenliefhebbers vanaf 1965-1987 hun hart ophalen en boeken lenen. En dat viel allemaal onder de paraplu van de Rehoboth-bibliotheek.

*De kasten met boeken zijn leeg, het is
GOED en MOOI geweest!*

Daarna volgde een ware zoektocht om een geschikte herberg te vinden voor het 'Rehobothje'. Ik bedoel dit liefdevol want er werd toen geput uit een aanzienlijk minder aantal boeken. Gelukkig was in 1993 de toenmalige herbergier van de Johanneskapel

zo gastvrij en ruimhartig om de dolende bibliotheek een plek te gunnen.

Onder de bezielende vleugels van Ricky Struyk is de bieb gebleven tot 1 januari 2021.

In de loop der jaren nam het batig saldo behoorlijk toe.

Een prachtige gelegenheid om ds. Letteboer in staat te stellen een orgel aan te schaffen voor de Zeester.

En ook het Hospice kreeg een vorstelijk bedrag op hun rekening bijgeschreven. Onder in het kasboek is een dikke streep gezet. De rekening is opgeheven en het restant is (eerlijk) verdeeld onder voedselpakketten voor ouderen in Moldavië, 'Hart voor Haiti' en 'Learning for all'.



Hoeveel mensen van jong tot oud zullen er in de loop der jaren gebruik hebben gemaakt van de Rehoboth-bibliotheek. Wij zullen het nooit weten, maar het zullen er ongetwijfeld zonder overdrijving tienduizenden zijn geweest. Per 1 januari 2021 behoort dit tot het verleden, maar een heel mooi en kostbaar verleden, waar dankbaar op terug gezien kan worden!

Rien Schelhaas